



Bij de zondag



Overwinteraars

Overal zijn zij te vinden:
de overwinteraars die leven
tussen de beide polen
van noodlot en hoop.

Wachtend tot eens en voorgoed
de zomer aan zal breken,
verduren zij de lange kilte
tot tijden van warmte en licht.

Zij zeggen: morgen misschien,
of anders over- en overmorgen,
we hebben al een glimpje gezien
van de zon van het recht op aarde.

Niek Schuman

Agenda

Vrijdag 10 januari 10:00-12:00

Zin in gedichten

Vrijdag 17 januari 20:00

Film Vogels kun je niet melken.

Woensdag 22 januari 20:00

Eerste avond voorbereiding bezoek
holocaustmonument

Elke vrijdag 10 uur: koffietafel

Collecten

1^e collecte Dankbaarheidscollecte voor
de eigen kerk.

2^e collecte Kerk

3^e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen

QR-codes collecten



1e collecte



2e collecte



3e collecte

Liturgie

5 januari ds. Betty Gras

Organist Harry Bosma

Morgengebed

Liederen en Schriftlezing:

Aanvangslied: NLB 513: 1 en 2

Openingswoorden

NLB 513: 3 en 4

Kyrië en gloria: NLB 305

Inleidende woorden

Morgenlied: NLB 516, alle coupletten

Eerste lezing: Psalm 100, vertaling

Huib Oosterhuis

NLB100: 4

Tweede lezing: Filpppenzen 4: 4-8

Een paar woorden bij de lezing

Luisterlied: onze Vader verborgen

Gedachtenis Dineke Gerding – de

Goede, NLB 221: 1

Collecte

Slotlied: NLB 978: 1, 2 en 3

Slotwoorden en zegen

Roelie is ziek

Helaas moeten we u vertellen dat onze kerkelijk werker, Roelie Stevens, voorlopig ziek thuis zit. Vlak na kerst is Roelie enkele dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis voor observatie, nadat ze onwel was geworden door een ernstig verhoogde bloeddruk. Een TIA kan niet uitgesloten worden. Er is geen neurologische schade, maar de situatie is op het moment nog niet stabiel. Voorlopig wordt ze behandeld met medicijnen. Roelie is inmiddels weer thuis, en hoopt dat er meer duidelijkheid komt over wat de mogelijke oorzaak zou kunnen zijn.

'Het is niets voor mij', zei ze aan de telefoon, 'om zo thuis te zitten, en niet te weten wat er aan de hand is. En ik had zulke leuke ideeën voor de nieuwjaarsdienst!'. Ze laat ons hartelijk groeten.

Met Roelie wachten we af hoe het zich ontwikkelt. En we wensen haar goede moed, vertrouwen en het nodige geduld toe voor de komende tijd!

Aandacht doet goed. We vragen u terughoudend te zijn met bellen en appen. Maar een kaartje aan haar huisadres mag natuurlijk altijd: Kraaiheide 16, 8331 ZD Steenwijk.

De nieuwjaarsdienst van 5 januari zal nu in de vorm van een morgengebed worden geleid door dominee Betty Gras.

Els Deenen

Wens voor het nieuwe jaar

De redactie van de nieuwsbrief wenst u een liefdevol 2025 toe.

Zin in gedichten

Dichters doen het met woorden: proberen de kern van het leven te raken. En dat betekent ook vaak: de kern van geloven. Samen lezen we gedichten, van oude en nieuwe dichters, en gaan we in gesprek over wat zin geeft aan ons bestaan. Zoals het gedicht 'Leven' van Toon Tellegen, dat staat op pagina 3 van de ze nieuwsbrief. Niet gewend om gedichten te lezen? Geeft niets, samen komen we een heel eind!

Tijd en plaats: vrijdag 10 januari van 10 – 12 uur in de consistoriekamer.

Heb je je niet opgegeven en wil je toch graag meedoen? Stuur even een mailtje naar elsdeenen@icloud.com, dan neem ik een kopie van de teksten die we lezen voor je mee.

Els deenen

Kosters

In de week van 6-12 januari a.s. zijn Roelie Colenbrander en Arjen Vos de dienstdoende kosters.

Roelie nr: 06 290 163 21

Arjen nr: 06 290 261 62

Uiteraard kunt u ook bij vragen, problemen of reserveringen de kosterstelefoon bellen: 06 249 238 44.

Telefoonnummers:

Predikant – ds. Betty Gras:

06 21916710

Kerkelijk werker – Roelie Stevens:

06 45741799

Scriba – Martha v.d. Zwaag:

06 34825931

Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur sturen naar:

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl

Voor meer informatie zie Website:
www.deontmoetingskerk.nl

Facebook

Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te lezen op onze website

<https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief>

Leven

Ik las gedichten.
ik wilde de ruimte van het volledig leven niet

ik wilde hooguit een kwart of een vijfde ervan
en de rest zien verdwijnen in een wolk van overbodigheid

mensen zouden hun hoofd over mij schudden,
'wat leef jij weinig...' , zouden ze zeggen

'aan een klein beetje heb ik genoeg', zou ik antwoorden

met dat kleine beetje zou ik woekeren,
ik zou ermee van iemand houden
en wonderen verrichten

Toon Tellegen
