



Bij de zondag

Deze zondag lezen we voor de vierde en laatste keer over de beroemde Salomo: koning, tempelbouwer, wijs man, maar ook een liefhebber van pracht en praal, rijkdom en vrouwen. Na 40 jaar wordt zijn koningschap door God van hem " losgescheurd ", omdat alles wat zo goed begon nu de spuigaten uitloopt. Het blijkt het begin van het einde te zijn. Niet alleen het koningshuis van David valt uit elkaar, maar heel het rijk Israël. Hoe is het toch zo ver gekomen? En waar zit de opening naar de toekomst? Vragen die ook in de wereld van vandaag gesteld kunnen worden.

Zegen voor Jaap en Joke

In de viering van zondag ontvangen Jaap Thijs en Joke Kloeze - Zantingh de zegen, omdat zij vanaf heden - indien nodig - namens onze kerk uitvaarten van gemeenteleden mogen/kunnen begeleiden. Zij zijn daarvoor geschoold in de afgelopen tijd en zijn vanaf nu inzetbaar.

Ze stellen zich even voor

Jaap Thijs

Samen vormen we, als gemeente van de Ontmoetingskerk, een veelkleurige bijzondere groep mensen, die met elkaar vieren wat mooi is en om elkaar heen staan, ook als het leven moeilijk wordt. Dat doen we in de voetsporen van Jezus van Nazareth. Als ik daaraan, op mijn manier, wat mag bijdragen, dan doe ik dat graag.

Joke Kloeze - Zantingh

Een aantal jaren geleden ben ik 'zomaar' in het vak als uitvaartspreester geroep en heb mogen ondervinden dat hier mijn hart ligt. Zoals we in onze gemeente meer dingen samen doen is het mooi dat we ook het begeleiden van uitvaarten samen kunnen gaan dragen. Het is waardevol om samen stil te staan bij het leven van de overledene en voor mij bijzonder om zo dichtbij te mogen zijn. Zo geeft het me de kans om met woorden van geloof en liefde, steun te bieden en een warm, betekenisvol en persoonlijk afscheid te verzorgen.

Agenda

Vandaag - 20.00 uur - Film "Totem"

Zaterdag 1 maart - 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) Pubquiz

2 maart - Ontmoetingsochtend wijk 2

Woensdag 5 maart 19:30 aswoensdag

9 maart - Ontmoetingsochtend wijk 1

Maandag 10 maart 19:30

Wat doet Kerk in Actie (B&O)

16 maart - Ontmoetingsochtend wijk 4

Elke vrijdag - 10.00 uur - Stamtafel

Collecten

1^e collecte Stichting schuldhulpmaatje

2^e collecte Kerk

3^e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen

QR-codes collecten



1e collecte



2e collecte



3e collecte

Liturgie

2 maart: ds. Betty Gras

Organist Yvonne Schalk

Liederen en Schriftlezing:

Aanvangslied: NLB 286: 1 en 2

Bemoediging en groet,

NLB 286: 3

Moment van jong en oud

Zingen: *We gaan voor even uit elkaar*

Openingsgebed

Loflied NLB 103c: 1, 3 en 4

Schriftlezing: 1 Koningen 11: 1 - 13
en 26 - 36

Overweging en NLB 885: 1 en 2

Zegen over het werk van

Joke Kloeze - Zantingh en Jaap Thijs

NLB 362: 2

In memoriam Gerard Leinenga,

NLB 245: 1

Gebeden, collecte,

Slotlied: NLB 657: 1 en 4

Zegen

Bij de eerste collecte

De visie van Schuldhulpmaatje Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met onze Schuldhulpmaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties.

Ontmoetingsochtenden wijk 1 en wijk 4

Koffieontmoeting wijk 1 op zondag 9 maart.

Alle gemeenteleden van sectie 1 zijn van harte uitgenodigd voor een koffieontmoeting op zondag 9 maart na de dienst.

De gelegenheid elkaar onder het genot van een kop koffie met "iets erbij" te ontmoeten.

Voor vervoer kan worden gezorgd. Bel hiervoor uw contactpersoon of: 06-30342356 Van harte welkom, Namens de contactpersonen, Cecile Keep, sectie-diaken Peter van Dijk, sectie-ouderling

Op zondag 16 maart 2025 nodigen we alle gemeenteleden van wijk 4 uit om elkaar na afloop van de ochtenddienst te ontmoeten in de Schakel.

Mocht u vervoer nodig hebben neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon.

Graag tot 16 maart.

Namens team wijk 4, Minny Mulder

Goed nieuws

De afgelopen weken heeft onze kerkelijk werker Roelie Stevens geleidelijk haar taken in het pastoraat weer opgepakt. We zijn blij om te kunnen melden dat Roelie per 1 maart weer volledig hersteld is gemeld, en weer gewoon aan het werk is.

Dat betekent dat ze op dinsdagmiddag en op donderdagmiddag beschikbaar is voor het ouderenpastoraat. Soms van huis uit, via de telefoon, de mail of een kaartje, en soms in Zuidwolde, met een bezoekje bij iemand thuis, in het Tonckenshuys of in de Zantingehof.

Roelie is bereikbaar via de mail:

pastoraalwerker@deontmoetingskerk.nl, of via de telefoon: 06-45741799.

Roelie is dankbaar voor alle aandacht die ze de afgelopen maanden vanuit de gemeente heeft mogen ontvangen.

Komende zondag 2 maart zal ze bij ons de dienst meemaken, dan kunt u tijdens de koffie weer even met haar bijpraten.

Els Deenen

De dienst op aswoensdag wordt verzorgd door gemeenteleden. De collecte is bestemd voor het jaardoel van de diaconieën

Kosters

Deze komende week zijn Clara en Peter van Dijk de dienstdoende kosters.
telefoonnummer: 0528-373322.
Clara : 06 37295215
Peter : 06 30342356
kosterstelefoon: 06 249 238 44.

Telefoonnummers:

Predikant – ds. Betty Gras:
06 21916710
Kerkelijk werker – Roelie Stevens:
06 45741799
Scriba – Martha v.d. Zwaag:
06 34825931

Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl

Voor meer informatie zie Website:
www.deontmoetingskerk.nl

Facebook

Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te lezen op onze website

<https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief>